



ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | **17.12.2009**

«...Ωστόσο – ποιος ξέρει – ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα,
ίσως εκεί να αρχίζει η ανθρώπινη ιστορία, που λέμε, κι' η ομορφιά του ανθρώπου...»

από την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου

Γιάννης Ρίτσος



Αφιέρωμα
για τα **100 χρόνια**
από τη γέννησή του

Το 2009 ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού έτος Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αναγνωρίζοντας την προσφορά του μεγάλου Έλληνα ποιητή στον πολιτισμό, συμμετέχει στον εορτασμό διοργανώνοντας ένα αφιέρωμα για να τιμήσει τη μνήμη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα μαθητικά χρόνια του Γιάννη Ρίτσου στο Γύθειο 1921-1925

Ομιλήτρια: Ευαγγελία Μπέτα-Δρογκάρη, Φιλολόγος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Άγνωστο αρχαιακό υλικό, κείμενα και αποσπάσματα του ποιητή με παράλληλη προβολή φωτογραφικού υλικού σχετικού με το Γύθειο εκείνης της εποχής
Κώστας Δρογκάρης, Ιατρός, Ερευνητής-Συλλέκτης

Η Έρη Ρίτσου και ο Ηλίας Λογοθέτης θα διαβάσουν ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου

Η Μαρία Φαραντούρη θα ερμηνεύσει τον κύκλο τραγουδιών «Επιτάφιος» και άλλα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ιρίνα Βαλεντίνοβα, πιάνο και Όλγα Αρτικοπούλου, τσέλο

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Στιγμές από τη ζωή του Γιάννη Ρίτσου» από το αρχείο του Γιώργου και της Ηρώς Σγουράκη

Θα χρησιμοποιηθεί εικαστικό υλικό του Πλάτωνα Μάξιμου από την έκδοση ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση αφίσας για τον Γιάννη Ρίτσο, ύστερα από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (Δημιουργικά Κύματα-Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο) σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διάρκεια έκθεσης 17-31 Δεκεμβρίου 2009

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19.30' | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» | Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα | Τ.: 210/7273516 | www.eie.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ

