

1913 - 2013
Η ιστορία της πόλης μέσα από την ποίηση

Πάνω σε μια ιδέα της Άνας Δερέκα
και του Ναπολέοντα Ροντογιάννη



Σχεδίαση πρόσκλησης: **Αγγελική Δερέκα**, Γλύπτρια

1913 - 2013
Η ιστορία της πόλης μέσα από την ποίηση



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην
Ημερίδα Ποίησης
του πραγματοποιείται
στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
- αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος
το **Σάββατο 1 Ιουνίου 2013**

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών

Φίλιππας Φίλιος

Η Πρόεδρος

της Εταιρίας Λογοτεχνών
και Συγγραφέων Ηπείρου

Άννα Δερέκα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
10.00 - 10.15

Φίλιππα Φίλιου, Δημάρχου Ιωαννιτών
Άννας Δερέκα, Ποέδρου της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
10.15 - 13.00

Γιάννης Δάλλας, ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής των Αρχαίων Λυρικών
Από τα Ηπειρώτικα τραγούδια του Παναγιώτη Αραβαντινού
Μικρή επιλογή
Λένα Γιωβάννη - Γκίκα, συντονίστρια εκπαίδευσης και πολιτισμού της Σ.Ε. Ελλάδος
Τα τραγούδια της λευτεριάς
Δροσιά Κατσίδα, δρ Φιλολογίας
Ο ποιητής Χρήστος Χρηστοβασίλης
Μαρούλα Παπαευσταθίου, σχολική σύμβουλος Φιλολόγων
Χατζή Πελλερέν
Αλλέγρα Μάτσα, πρόεδρος του Σοροπμιστικού Ομίλου Ιωαννίνων
Γιαννιώτικα Εβραϊκά τραγούδια και Γιωσέφ Ελιγιά
Γιάννης Μότσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου
Ποιητική καταγραφή των ιστορικών διακυμάνσεων στη ζωή του τόπου μας κατά την ηρωική και δραματική δεκαετία του '40
Τάσος Πορφύρης, ποιητής
Τρεις Ηπειρώτες ποιητές: Φρίξος Τζιόβας, Γιώργος Κοτζιούλας, Άνθος Πωγωνίτης
Βούλα Σκαμνέλου, τ. σχολική σύμβουλος Φιλολόγων
Ποιήματα δοξαστικά και μελαγχολικά της πόλης

Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
17.00 - 19.45

Γιάννης Δάλλας, ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής των Αρχαίων Λυρικών
Οι μεγάλοι νεοέλληνες ποιητές για την Ηπειρωτική ιστορία
Λάκης Παπαϊωάννου
Τα Γιάννενα σε ποιήματα των: Μάρκου Αυγέρη, Νίκου Καρβούνη και Κωστή Μοσκώφ
Στέφανος Ντόβας, δημοσιογράφος, συγγραφέας
Κώστας Νικολαΐδης, Νίκος Τέντας, Τάκης Σιωμόπουλος, Γιώργος Βρέλλης, Παύλος Βρέλλης, Λάμπρος Μάλαμας
Γιώργος Νάκος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, ποιητής
Γιώργος Οικονόμου, Βασίλης Μάργαρης, Δημήτρης Βλαχοπάνος, Άγγελος Κούρος
Βαρώνη Ισαβέλλα Μπερναρντίνι Ντ' Αρνεσσάνο, καθηγήτρια Νέων Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Lecce, της Ιταλίας, πρόεδρο του Κέντρου ελληνικών σπουδών και γλωσσολογίας «Δημήτριος Γλάρος»
Άννα Δερέκα: από τις «Υδάτινες Φλέβες» στην «Αρραβωνιαστικά του Ποταμού»

Μνήμη και βίωμα στους σύγχρονους ποιητές της Ηπειρωτικής εντοπιότητας
Χρήστος Δανιήλ, δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας
Γιάννης Δάλλας, Μιχάλης Γκανάς, Γιάννης Ζαρκάδης, Νίκος Χουλιαράς, Απόστολος Ζώτος, Βασίλης Νιτσιάκος
Θανάσης Κούγκουλος, δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας
Βασίλης Γκουρογιάννης, Θανάσης Τζούλης, Τάσος Πορφύρης, Τάσος Κανάσης, Άννα Δερέκα, Πάνος Κυπαρίσσης

Άννα Δερέκα, ποιήτρια
Οι ποιητές γύρω μας

Προεδρείο

Βαρώνη Ισαβέλλα Μπερναρντίνι Ντ' Αρνεσσάνο, καθηγήτρια Νέων Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Lecce, της Ιταλίας, πρόεδρο του Κέντρου ελληνικών σπουδών και γλωσσολογίας «Δημήτριος Γλάρος»
Ι. Ν. Περυσινάκης, κλασικός φιλόλογος, καθηγητής πανεπιστημίου Ιωαννίνων